

Spannend boek over VVD



Boeken over politieke partijen zijn meestal saaie naslagwerken. De geschiedenis van de VVD, geschreven door voormalig parlementair verslaggever André Vermeulen, leest echter als een spannend jongensboek. *De liberale opmars. 65 jaar VVD in de Tweede Kamer* staat vol boeiende details en smakelijke anekdotes.

Ook vertelt Vermeulen aan het eind van elke hoofdstuk kort wat er in de rest van de wereld aan de hand was en welke films en muzikanten in die periode populair waren.

Zo leert de lezer dat de VVD-fractievoorzitter in de jaren zestig, de flamboyante Molly Geertsema, een schommelend gewicht had omdat hij steevast aan het begin van het zomerreces stopte met roken en dat volhield tot het kerstreces. Daarna begon de hele cyclus weer opnieuw.

Zeer geestig zijn ook de verhalen over Hans Wiegel, de populaire VVD-voorman uit de jaren zeventig. Die wilde dat een rapport de krant zou halen. Dus legde hij het dossier met een stempel 'vertrouwelijk' pontificaal

op zijn bureau en nodigde journalist Kees Lunshof van De Telegraaf uit „om bij te praten”.

Toen die er was, moest Wiegel zogenaamd even dringend weg. Lunshof bedacht zich geen moment en liet het rapport snel kopiëren. Daarna praatten beide mannen nog een tijdje en toen de journalist weg was zei Wiegel: „Staat morgen in de Telegraaf.”

André Vermeulen, *'De liberale opmars'*; 344 blz.; €19,90; uitg. Boom.

★★★★☆

17 JUNI 2014